

## **Alvar Vallström, Canada emigranten från Nurrholm**

**Olof "Nurr-Olle" Burmans yngste son Emil (18861229-19490401) och arvtagare till en fjärdedel av det ursprungliga lappskattelandet, gifte sig 19101225 med "åboänkan" Engla Katarina, Viktoria, född Vallström från Korsträsk. De bosatte sig, i det året innan, (1909) uppförda boningshuset i Nurrholm.**

**Engla hade tidigare varit gift med Karl Johan Vallström från Korsträsk, med vilken hon hade sonen Alvar. Hustrun Engla hade med sig i giftet med Emil Burman i Nurrholm, sin då 5 årige son, Alvar, (19040918 – 19890105)**

**Familjen kom senare att utökas med ytterligare fem barn. Agda, f. 1913 (handikappad med slutet vård livet ut.) Ebba f. 1915, gift Lestander och bosatt i Laisvall, Edit (dog vid ett års ålder), Sigurd f. 1917, gift med finländska, övertog hemgården och hemmanet, men flyttade i samband med sjöregleringen av Uddjaur till Västra Radnejaur, samt Vera f.1922. gift Lind, senare Lundquist bosatt i Fällfors, Byske församling.**

**Det är väl sannolikt att den lilla stugan med ett stort kök och en kammare med tiden kom att kännas trång för styvsonen med alla småsyskon. I vart fall begär Alvar 1929 0717 flyttningsbetyg för resa till Kanada. Listan i församlingsboken för år 1929 visar att ytterligare tre män begärt flyttningsbetyg i Arjeplog, med avsikt att resa till Kanada. Alvar Vallström från Nurrholm, verkar dock ha rest helt på egen hand.**

**Han åker, som så många andra emigranter denna tid, ned till Göteborg, där Svenska Amerika linjens båtar går till New York. Vi återfinner honom, utresedagen 19290720, som tredjeklass passagerare, med titeln jordbruksarbetare, resande ensam med resmålet Vancouver i Canada. (Källkod 126 731 151 56) I New York tar han båt vidare norrut till Halifax på den kanadensiska östkusten. Vid framkomsten till Halifax, uppger han att han skall resa till kusinen Alfred Vallström bosatt i staden Courtenay, på ön Vancouver Island. Kusinen Alfred hade enligt församlingsboken två år tidigare begärt flyttningsbetyg med avsikt att resa till Kanada. Det var tydligen så att många av de tidigare emigranterna, skrev hem och fick flera av sina släktingar, vänner och bekanta att följa efter. Bl.a. kom, många av emigranterna från Arjeplog att bosätta sig på just Vancouver Island.**

**Alvar Wallströms resmål var som framgått ovan, Courtenay, som är en stad på Vancouver Island, en ö i Stilla havet och som geografiskt tillhör den kanadensiska provinsen British Columbia. Ön har med sitt läge, ett typiskt maritimt klimat, liknande ett sydeuropeiskt Medelhavsklimat, med varma somrar och milda vintrar. Vancouver Island är Kanadas näst största ö, 46 mil lång och som mest 8 mil bred, med en befolkning 2004 uppskattad till 735000 inv. I staden Courtenay bor 2011 runt 24000 inv. med 5-6 olika etniska ursprung.**

**I Kanadensiska Halifax kunde således den "ensamkommande" emigranten, 25 årige Alvar Vallström, avsluta sin båtresa över Atlanten. I stället väntade en omkring 450 mil lång tågresa tvärs över nordamerikanska kontinenten, från Halifax vid östkusten till staden Vancouver i väster vid Stilla havet. Därefter en kortare båtturen över till den stora ön Vancouver Island och staden Courtenay där kusinen Alfred väntade.**

**Om Alvars liv i Kanada vet vi inte särskilt mycket. Han var dock en flitig brevskrivare, även med bilder från tillvaron i det nya hemlandet. Bilderna talar om både hus och bil och kvinnligt sällskap. Han verkar dock ha förblivit ensamstående, utan egna barn.**

**Tyvärr finns inte hans brev bevarade, som säkert skulle ha lämnat många intressanta uppgifter om hans liv och yrkeserfarenheter i Kanada. Han har dock berättat, att han arbetade i skogen, men också att han en sommar ingått i en grupp, som reste norrut i Kanada för att söka guld. De skall också under hösten ha funnit guld, men på grund av den instundande vintern varit tvungna att återvända hemåt. Någon fler resa sägs inte ha blivit aktuell. Under ett antal år, sannolikt under den senare delen av sin yrkesverksamma tid, var han även fastighetsmäklare.**

**Alvar besökte Arjeplog i samband med sin mors begravning i juni 1969. Han återvände därefter till Kanada, för att 1977, slutligen flytta hem till Sverige.**

**Han bodde då en tid hos sin syster Vera i Fällfors, Byske. Ryktet gick, sägs det, att han kommit hem med väskan full med pengar, vilket resulterade i många uppvaktande brev från kärlekstörstande kvinnor. Han bosatte sig senare i Skellefteå, dit även en av de övriga systrarna Ebba g. Lestander i Laisvall flyttat efter att ha blivit änka.**

**Bosättningen i Skellefteå för den ensamstående Alvar Wallström var nog ett naturlig val, efter att systemen Vera bosatt sig i Byske och systemen Ebba skaffat lägenhet på gångvägs avstånd från hans bostad i Skellefteå.**

**Alvar Wallström avled, som en välbärgad man, i Skellefteå 1989, (890112) alltså 85 år gammal.**

**Luleå i maj 2012/SM**