

Nurr-Olles julbrännvin.

Nurr-Olle hade det inte särskilt lätt med sin alkoholiserade hustru. Ofta var hon berusad när han kom hem. Det resulterade i att han beslutade sig för att gömma undan den för hustrun så begärliga spriten, som han förvarade för speciella tillfällen.

Vid stranden nedanför gården på Nurr-holmen, vid båtlänningen, fanns en så kallad stolpbod. I boden byggd på stolpar fanns förråd och fiskeredskap väl skyddade för vårflodens högvatten och markens skadedjur. Inne i boden fanns ett mindre låst utrymme. Där beslutade Olle att förvara sina ädla drycker bland en "15 kannor" stor sprittunna, utom räckhåll för sin törstande hustru. Ulrika fick, som husmor fri tillgång till bodens yttre del, medan Olle själv behöll nyckeln till det låsta inre utrymmet. Spritförrådet skulle därmed vara säkrat.

Fostersonen Anders, var fostermor Ulrikas ögonsten. Han belönades flitigt för alla de tjänster han bestod sin fostermor med, såväl onda som goda. En dag i slutet av december månad lastade Olle all fångad fisk för att göra en försäljnings- och kan man anta shoppingresa in till Arjeplog före julhelgen. Anders var fosterfar Olle behjälplig och upptäckte då sprittunnan i Olles låsta förråd. Han passade på att i ett obehagligt ögonblick gå in i förrådet och genom en springa mellan golvplankorna placera en träpinne. Därmed var tunnans läge i förrådet möjligt att

lokalisera även från utsidan dvs. under golvet. Anders informerade sin fostermor om sin upptäckt och sina förberedelser. Så snart Olle gett sig av kröp Anders under bodan försedd med husnavaren (grövre träborr) och fostermor Ulrikas diskbalja. Med trästickan synlig i springan mellan golvplankorna var det enkelt att beräkna var tunnan stod. Han kunde lätt borra genom golvet och vidare genom botten på tunnan och sedan låta innehållet rinna ned i diskbaljan till sin uppdragsgivares stora glädje.

När Olle återvände dagen före julafton till sin gård i Nurr hade han goda vänner i följe. Glad i hågen vandrade han på kvällen ned till sin bod för att hämta det julbrännvin han skulle glädja sina gäster med. Det berättas om ett fasligt liv i stugan när Olle återvände, utan att ha några matsupar att bjuda sina gäster på. Några handgripligheter lär det dock inte ha förekommit. Ulrika var inte lätt att tas med. Det var helt enkelt inte säkert vem av de två, som i så fall skulle ha avgått med segern. För fostersonen Anders fick dock bravaden med julbrännvinet ett drastiskt slut. Han fick lämna sitt fosterhem i Nurr.